

Kind in de Kijker



Deze keer is de kijker gericht op Fenne Wielinga (9 jaar)

- Met wie woon je?

Met mijn vader en moeder en broer Mart en onze kat Freeki

- Hoe zag je vakantie eruit?

We zijn naar Zuid-Frankrijk geweest, in de Pyreneeën. Het was een wandelvakantie en we zijn heel hoog in de bergen geweest. We hebben overnacht in een hut.

- Op welke school zit je?

Ik zit op Jong Laren in groep 6 en we zijn met 23 leerlingen in de groep. De meesters en de juffen zijn leuk.

- Wat vind je het leukst op school?

Creatief. We hebben cup cakes gemaakt voor de verjaardagskalender, we doen ook proefjes en soms moet je een leuke tekening maken.

- Wie zijn je beste vrienden?

Nienke en Isis.

- Wie zou jij wel een dag willen zijn?

Burgemeester, je mag dan beslissingen nemen en dat vind ik leuk. Ik mag dan zeggen wat er moet gebeuren, het ligt dan aan mij.

- Wat zijn je hobby's?

Paardrijden, dat doe ik bij Renate en basketbal.

- Wat is je favoriete ontbijt?

Als mijn vader afbakbroodjes maakt. We maken er dan een broodje gezond van met kaas, tomaten, komkommer, lente-ui en ketchup.

- Wat vind je echt niet leuk?

Een hele enge achtbaan, daar ga ik echt niet in.

- Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?

Een kat, want dan hoef je niet naar school, je kan lekker slapen en je wordt lekker geaaid. En vertroeteld.

Het fijnste is dat ik niet naar school hoef, want daar houd ik niet zo van. Je moet dan werken en vaak krijg ik het dan niet af. Maandag is de allerergste dag. Waar word je blij van?

Spelen met vriendinnen. We bedenken gekke dingen om te doen, we bedenken leuke oefeningen, soms spelen we voor een hond, soms maken we een tentoonstelling.

- Wat is je lievelingseten?

Patat en sushi. Dat halen we weleens op en je kunt het ook in de supermarkt kopen.

- Wat wil je later worden?

Ik zou graag burgemeester worden of politieagent te paard. Dan mag je op Prinsjesdag ook naar Den Haag

- Wat is je kostbaarste bezit?

Mijn familie.

- Naar welke muziek luister je?

Fenne, dat is een liedje, en Nienke en ik hebben een playlist gemaakt met o.a. de Snollebollekes erop.

- Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?

Dat weet ik nog niet, oh, dan ben ik 19, ik denk dat ik dan aan het studeren ben.

- Waar ben jij trots op?

Dat weet ik eigenlijk niet.

- Wat vind jij het leukst aan jezelf?

Ik ben heel creatief.



Wil jij ook voor deze rubriek worden geïnterviewd en in *'t Esblattie* komen?
Zeg dat dan tegen Corry de Wit, tel. 050-4094158 of corrydewit@ziggo.nl.